

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2024

Beste familie, gemeenteleden, vrienden en bekenden,

Het is eind juli nu ik deze nieuwsbrief schrijf. 's Morgens om half 10 is de temperatuur nog aangenaam, zo rond de 25 graden. Afgelopen week liep de temperatuur steeds op tot rond de 38 graden. Ook wat temperatuur betreft was het dus wel weer even omschakelen na mijn verlof in Nederland. Ik mocht van 11 juni tot 2 juli in Nederland zijn. Tijdens de drie gegeven presentaties en de overige bezoeken heb ik velen mogen ontmoeten. Het was goed om familie, gemeente Urk en Elspeet, oud-collega's, vrienden en bekenden weer te ontmoeten.

Drie zondagen in de thuisgemeente, wat is het toch een voorrecht om gewoon in de eigen taal een dienst te kunnen meemaken! Gewoon? Nee, eigenlijk is het bijzonder om zomaar in alle rust en vrijheid naar de kerk te kunnen! Verder was het groot en goed om de verbinding te ervaren tijdens de verschillende ontmoetingen. Ook in de ontmoetingen heb ik uw betrokkenheid mogen ervaren. Ook weer heel fijn dat er weer zoveel dingen geregeld waren voor mijn komst, hartelijk dank hiervoor!

In de vorige nieuwsbrief heb ik geschreven over de tillift. Deze is voor mijn verlof gebracht. Alex en ouders zijn hier heel blij mee. Hij oefent heel veel met de tillift. De groep mannen uit Nederland die de tillift aan Alex hebben gegeven, hebben ook zakken vol kleding en dozen vol boekjes meegebracht. Deze boekjes zijn ingepakt door leerlingen van de Obadjaschool op Urk. Wat mooi deze betrokkenheid! De kinderen van de kindermiddag hebben allemaal al een boekje van Mary Jones meegenomen voor zichzelf en voor vrienden en vriendinnen om uit te delen. De vrouwen van beide groepen hebben ook boekjes meegenomen om uit te delen aan kinderen en kleinkinderen. Bedankt mannen!

In de maand juli heb ik al 5 dozen uit Urk mogen ontvangen. Materialen gekregen voor de kindermiddagen zoals boekjes die heel eenvoudig zijn, die ik kan gebruiken bij de vertellingen uit de Bijbel, kleurboekjes en een memoryspel. Het boekje over de schepping en de kleurplaten kan ik deze weken al heel goed gebruiken. Ik ben nu aan het vertellen over de schepping. Verder zat er in één van de dozen een mooi schilderij van de Christenreis. Daarnaast kleding, hoeden voor dames en heren. De winterhoeden leg ik nog even opzij. Dekbedden zijn ook heel bruikbaar. Tussen de dekbedden en kleding lagen, heel goed ingepakt, brillen en zonnebrillen, dozen vol. Allerlei sterktes. Deze komen hier heel goed van pas. Beide vrouwengroepen hebben al gekozen uit de leesbrillen en uit de zonnebrillen en zij nemen anderen mee om hier een bril te passen. De dames (en heren die komen) zijn er heel erg blij mee. Tijdens de vrouwenmorgen in huis blijkt dat sommige vrouwen met een bril van +3 opeens weer mee kunnen lezen uit de Bijbel. Dit is echt wel heel mooi.

De eerste morgen na mijn verlof mocht ik de vrouwen weer in huis ontvangen. We hebben samen, aan de hand van een brochure in het Hongaars, gesproken over de schepping in zes dagen. Aan de hand van de Bijbel gekeken hoe de Schepper Zijn werk heeft gemaakt. Samen gelezen hoe de Heere alles heeft geschapen door Zijn Woord, zonder bouwmaterialen, door Zijn kracht, door Zijn wijsheid, volgens Zijn wil. Door de Zoon van God, naar Zijn Wezen heeft een drie-enig God alles geschapen.

Het is bijzonder om met deze groep samen te spreken over zo'n wezenlijk onderwerp. Als we niet in de schepping geloven. Hoe kan dan de Heere Jezus onze Herschepper zijn als Hij niet onze Schepper is? Als we niet geloven in de schepping zou de losprijs die door de Heere Jezus werd verricht, zijn fundament verliezen. De Heere Jezus wordt in de Bijbel beschreven als "de laatste Adam" in tegenstelling tot de zondige Adam (1 Korinthe 15:45). Over deze tekst mogen we even doorpraten. Het lijkt even of er geen taalbarrière is!

Met dezelfde groep vrouwen hebben de activiteiten afgelopen dinsdagen buiten plaatsgevonden.

Het is weer dinsdagochtend. De naaimachine staat ingesteld, alleen het lukt nog niet goed om te naaien. De meeste vrouwen kiezen er nog voor om te haken of te breien. Judith wil graag aan de slag met de naaimachine. Bovendraad heb ik ingeregeng, het onderdraad inrijgen lukte me helaas niet. Judith kijkt even, haalt het spoelhuisje eruit en lost het probleem voor mij op... Judith pakt een lapje stof en een kussen om een mooi overtrek om een kussen te gaan maken. Ze spelt alles af en wil daarna aan de slag gaan met de naaimachine. Judith gaat achter de naaimachine zitten, alles lijkt goed ingesteld, ze geeft gas ...alleen.... Ik heb wel eens een tegeltje gezien met de tekst "een naaimachine naait en een nietmachine niet", maar deze naaimachine naait (nog) niet. Dit is nog iets voor mij om uit te zoeken. Judith laat zich niet ontmoedigen en gaat gewoon met de hand aan de slag. Kati vindt het ook leuk om iets te gaan naaien. Zij gaat een tasje maken voor haar kleindochter Melissa die deze morgen is meegekomen. Melissa zoekt een mooi stofje uit en Kati gaat ook aan de slag. Het is heel mooi om te zien hoe een ieder bezig is met een verschillend project. De vrouwen blijven komen, ook al zijn de temperaturen ook voor hen wel aan de hoge kant. De volgende dinsdag gaan de vrouwen aan de slag met het maken van een schortje. Van tevoren heb ik een paar heel eenvoudige patronen van internet gehaald en op patroonpapier getekend. De vrouwen kiezen een patroon en stof en gaan ermee aan de slag. Het is heel mooi om te zien hoe deze vrouwen samenwerken en bezig zijn.



Wat een saamhorigheid!



Mooi dat ik nu zoveel spullen uit Urk heb, dat maakt het klaarleggen voor de woensdagmiddag voor de andere vrouwengroep wel wat gemakkelijker...

Alle zomerkleding heb ik al apart gelegd. Dus deze haal ik tevoorschijn en ik leg deze netjes neer en sommige kleding hang ik op. Voor deze vrouwen leg ik ook de brillen klaar en een aantal boekjes. Daarnaast heb ik heel veel mooie gebreide spullen uit Ochten gekregen. De vrouwen uit Idrifaia bewonderen alle gebreide vestjes, pakjes, mutsjes etc. Zij krijgen meteen weer zin om zelf aan de slag te gaan. Het ziet er allemaal zo mooi uit! Bedankt vrouwen uit Ochten!

Ik heb de zomerpakjes eruit gehaald voor nu. Sommige dingen bewaar ik nog even voor het najaar. Het gaat hier echt goed van pas komen! Het is echt heel mooi dat er zo vanuit Nederland wordt meegedacht en ook daadwerkelijk wordt gegeven. Het is elke keer weer om stil van te worden.



Wat fijn die tillift!



Breiwerk uit Ochten



Dozen uit Urk!

Op donderdagmiddag staan er, naast de kinderen uit Idrifaia, ook drie kinderen uit Hongarije aan het hek (logeren bij oma) en vragen of zij ook welkom zijn. We hebben het vandaag over dag 6 van de schepping, we herhalen de andere scheppingsdagen. De kinderen die komen maken ook een tekening bij elke scheppingsdag. Eén van de kinderen heet Adam, dus dat geeft wel de nodige reacties... Afgeweken van het programma doordat de kinderen uit Hongarije hier maar een week zijn. Nu niet laten tekenen, maar scheppingsdagen laten opplakken met behulp van kleurplaten en een Bijbeltekst in Engels en Hongaars (verzorgd door Corrine uit Urk). Het is altijd even improviseren (verschillende leeftijden, verschillende talen)... Om half 5 gestopt en afgesloten met het Onze Vader in het Hollands, Engels en in het Hongaars. Alle kinderen hopen morgen weer terug te komen voor een vrije/creatieve activiteit.

Vrijdagmiddag zijn deze kinderen weer present met nog twee andere kinderen die ook gehoord hebben van deze middag. Vanmiddag staat er textielverven op het programma. De kinderen kiezen een doek (handdoek, schort) en gaan aan de slag. Het is mooi om te zien hoe de kinderen van verschillende leeftijden elkaar helpen en bezig zijn. De moeders komen om half 5 de jongste kinderen ophalen. De 2 "nieuwe" kinderen geven aan in het vervolg ook op de donderdag te willen komen. De kinderen uit Hongarije nemen afscheid. Zij zijn hier maar een weekje, zij hopen als ze weer bij hun oma in Idrifaia zijn terug te komen. Mooi dat oma hen verteld heeft over de kindermiddagen.



impressie kindermiddagen



Ik las een stukje in de Gezinsgids waarin stond dat in de Bijbel onafhankelijk willen zijn wordt gezien als een grote zonde. Wat is het voor mij ook belangrijk om hier niet alleen mijn hulp te bieden maar ook om hier een beroep op de mensen te durven doen. Dat laatste laat bij mij nog wel te wensen over. Kunnen en mogen ontvangen is genade. Niet alleen van Hem, die alles geeft, de Grote Gever, niet alleen van u die mij zo in alles voorziet, maar ook om het ook hier in de praktijk te brengen.



Een handmaaier is hier een
bezienswaardigheid, voor mij een uitkomst!



Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid. Hartelijk bedankt dat u dit werk hier mogelijk maakt! Wilt u ook voor het eenvoudige werk hier blijven bidden dat het gestrooide zaad ook vrucht mag dragen?

Een hartelijke groet,

Jolanda

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI's is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.



Formulier Periodieke Machtiging

De stichting KIMON is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie, die zich richt op het noodlijdenden kind wereldwijd. Via zending en hulpverlening willen we een handreiking doen om de materiële, lichamelijke, sociale en geestelijke nood van de kinderen te verlichten. Daartoe zendt de organisatie veldwerkers uit naar diverse landen, zoals Guinee-Bissau, Mozambique, Zuid-Afrika, Roemenië, Oekraïne, Thailand en Malawi.

Graag ondersteun ik de uitzending van

(veldwerker) naar

(land)

Ik machtig de stichting KIMON om ieder _____ van mijn rekening af te schrijven, ingaande per _____ (datum) t.b.v. _____ (veldwerker)

- Ik machtig de stichting KIMON om éénmalig van mijn rekening af te schrijven t.b.v. de uitzending van

Naam: _____

Adres: _____

Postcode en Woonplaats: _____

IBAN rekeningnummer: _____

Telefoonnummer / E-mail: _____

Handtekening: _____

Giften (eenmalig of periodiek) zijn welkom op:

ING NL47 INGB 0006849217 t.n.v. stichting KIMON te Apeldoorn, of
 ABN AMRO NL77 ABNA 0400598698 t.n.v. stichting KIMON te Apeldoorn

NB.: vermeld bij uw giften: Project Naam land – Naam veldwerker



Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt. De werknemers, vrijwilligers en door Stichting Kimon ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Stichting Kimon

**Laan van Westenenk 12
7336 AZ Apeldoorn**

**Postbus 646
7300 AP Apeldoorn**

NL47 INGB 0006 8492 17

**085-0407610
info@kimon.nl**